

Beste mensen,

Sinds 18 juni zijn Wim en ik met vakantie in Nederland. We waren van plan om op 11 juli terug te vliegen, maar dit is nu onmogelijk geworden, vanwege de burgeroorlog die weer opnieuw is uitgebroken.

Oorlog

De toestand in Juba verslechtert de laatste tijd door een oplopende inflatie. Eerst werden er voor 1 US Dollar 3 lokale munten gegeven, maar nu is dat al opgelopen tot 50. In oktober 2015 was er in Addis Abeba een staakt het vuren overeengekomen om een nationale overgangsregering te kunnen vormen. Echter sindsdien is de situatie alleen maar slechter geworden. Op 8 juli brak er een vuurgevecht uit tussen de troepen van de rebellenleider en de regeringstroepen, waardoor de nationale overgangsregering niet meer functioneert. We houden contact met mensen in Juba. De laatste berichten zijn dat meer dan 150 soldaten bij het presidentieel paleis gesneuveld zijn. Op dit moment beheersen politie en soldaten Juba met controleposten door de hele stad, waarvan sommigen agressief en gevaarlijk zijn. De mensen durven niet meer over straat en ook in de lucht patrouilleren gevechtshelikopters van het leger, wat een gevaar vormt voor de bevolking. De vredesmacht van de Verenigde Naties probeert de kwetsbare bevolking te beschermen, maar haar troepen zijn ontoereikend.

Alle internationale vluchten van en naar Juba zijn afgelast. Het terrein van CCC is veilig, alleen zijn de kleine kinderen bang door alle explosies die ze horen maar gelukkig hebben ze nog steeds voldoende te eten en te drinken. Deze morgen konden ze niet naar de kerk, maar hadden ze hun eigen kerkdienst om te bidden en danken voor bescherming.

Leven in Juba

Het leven in Juba wordt steeds moeilijker. Mensen nemen wanhopige maatregelen om te overleven. Bij de controle posten roven gewapende mannen op klaarlichte. Ik ben zelf nog nooit zo bang geweest in Juba. De controleposten doen mij herinneren aan de kwade dagen van Idi Amin in Uganda, bijna 40 jaar geleden.

De kinderen, die door ons gesteund worden om naar school te gaan, gaan na schooltijd naar de markt om te werken of staan bij de stoplichten om geld te bedelen om hun families te ondersteunen. Andere kinderen blijven soms weg van school om schoenen op de markt te poetsen. We weten van twee ouderparen die ernstig overwogen om hun kinderen te koop aan te bieden, hen te verlaten, of samen met hen zich in de Nijl te verdrinken. In de laatste 4 maanden heeft CCC meer dan 10 kinderen extra te verzorgen gekregen. Ze zijn verlaten door hun ouders en er is geen spoor van hun families gevonden. Ze waren vuil, ondervoed en verwaarloosd. De jongste van hen was jonger dan 2 jaar. Slechts een paar families kunnen zich één maaltijd per dag veroorloven.



Naomi na 3 maanden zorg

Naomi

Naomi is één van de kinderen, die in de steek gelaten is. Naomi is drie maanden geleden bij CCC afgezet door een maatschappelijk werkster van het Ministerie van sociale zaken. Haar bijnaam was "abuba" dat betekent oma, omdat ze dachten, dat ze doof, blind en stom was. Ze zag er vermoeid uit, haar huid was gerimpeld, kwetsbaar en bloedde door gebrek aan vitamines. Ze had diarree en ernstige snotneuzen. Daarnaast had ze onder haar voeten geïnfecteerde wonden door het lopen op de hete, ongelijke en scherpe stenen van Juba. Met heel veel liefde, begrip en een speciaal eiwitrijk dieet en vitamines is ze er weer bovenop gekomen. Ze at alles wat ze kreeg en je zag haar zienderogen opknappen. Daarna begonnen we met het uitzoeken van wie ze was en

waar ze vandaan kwam door middel van het maken van tekeningentjes. Ze gaf een naam aan het kleine meisje op het plaatje en daar zei ze "ik" tegen. De naam Naomi betekent in haar eigen Nuer taal: "oorlog" of "conflict". Ze woonde bij haar oma, ergens in Juba. We weten nog steeds niet waar ze vandaan komt, wie haar ouders zijn en wat er met hen gebeurd is. We weten nu, dat ze tot de Nuer stam behoort en ongeveer 3-4 jaar oud is. Ze eet nu niet meer zoveel. Maar ze is nu het meest praatgrage, vrolijke, speelse, nieuwsgierige en zelfverzekerde kind dat je ooit gezien hebt.

We laten het LICHT schijnen in de donkere plaatsen van Zuid Sudan.

We hebben nu 60 kinderen op ons CCC terrein tussen de 1,5 en 16 jaar. 24 van hen zijn onder de 10 jaar en 14 onder de 5 jaar. De oudere meisjes staan vroeg op om "de tantes" te helpen met de voorbereidingen voor de dag. Daarna douchen ze zich, kleden zich aan (ze hebben een schooluniform), en krijgen hun ontbijt (brood, thee en pap). Elke ochtend komen ze samen om de activiteiten van die dag te bespreken en met elkaar te bidden. Van maandag tot vrijdag gaan ze naar school. Als ze van school thuiskomen, doen ze hun corvee,

maken hun huiswerk en gaan op tijd naar bed. We hebben 4 kinderen met handicaps (zoals blind, doof en geestelijk gehandicapt) en ook acht ondervoede kinderen onder de 5 jaar, die bij het eten extra aandacht nodig hebben.

Scholing

Dit jaar ondersteunen wij 1100 kinderen om naar school te kunnen gaan. Ze komen uit arme gezinnen, die op de begraafplaats, markten of in achterstandswijken wonen. Meer dan 20 kinderen zitten op het voortgezet onderwijs. We kunnen het schoolgeld voor ca. 600 kinderen betalen maar we hebben nog geld voor ca. 500 kinderen nodig. Er is in totaal nog ongeveer € 200.000 nodig om deze kinderen naar school te kunnen laten gaan.



Noden

Wij willen deze achtergestelde kinderen graag een toekomst geven. Dit is mogelijk als ze ten minste naar de lagere school kunnen gaan. Wij doen daarom een beroep op u ons te helpen om deze kinderen een opleiding te geven. Om een kind een jaar naar school te kunnen laten gaan is per maand een bedrag van € 35 nodig (€ 420 per jaar). Kunt u een kind voor uw rekening nemen?



Daarnaast konden we de 11 beste meisjes naar een kostschool in Uganda sturen. Dit kost € 212 per kind per maand. In dit bedrag zijn alle kosten, zoals reiskosten, voeding etc. inbegrepen. In de financiële ondersteuning voor deze kinderen is nog niet helemaal voorzien. Wij hebben toezeggingen voor ongeveer € 11.000, terwijl de kosten ca. € 28.000 zijn om deze kinderen een vervolgopleiding te geven.

Gebed

- Wijsheid voor ons wanneer we veilig naar Zuid Sudan kunnen terugkeren.
- Wij gaan over twee jaar met pensioen. Dit prachtige werk moet voortgezet worden. We zoeken naar capabele mensen om onze taken over te nemen en die we kunnen inwerken.
- Voor vrede en stabiliteit voor dit door oorlog geteisterde land.
- Lange termijn ondersteuning voor de scholing van deze 500 kinderen van arme ouders.

Hulp

Help ons om het LICHT van Jezus Christus te laten schijnen in Juba. We kunnen alle hulp gebruiken. Mocht u naar Zuid Sudan reizen kunt u dan kinderschoenen voor jongens en meisjes meebrengen?

Giften kunt u overmaken op onze bankrekening (zie hieronder). Als u een kind wilt ondersteunen, wilt u ons dat dan laten weten, zodat uw bijdrage daar ook voor wordt gebruikt.

Cathy Groenendijk

Executive Director
Confident Children out of Conflict

Mobiel nummer: +211 955 065 445
Mobiel in NL: 0636038468
Email: cathy.groenendijk@gmail.com
<http://www.facebook.com/pages/Confident-Children-out-of-Conflict-CCC/128689200496641>
www.confidentchildren.org

Bankrekening nummer

IBAN NL19 RABO 0114 3446 71
ten name van: Stichting CCC Nederland
Woerden

Post Adres

Stichting CCC Nederland
Botter 4,
3448 KA, Woerden,

Email: info.nl@confidentchildren.org

